

De vader van Aletta Jacobs is dokter.
Aletta is al jong nieuwsgierig naar
hoe mensen ziek worden en beter
gemaakt kunnen worden.

Aletta Jacobs schrijft een brief aan de
Minister van Onderwijs om te vragen
of zij op de universiteit mag
studeren.



Aletta Jacobs als de eerste vrouwelijke dokter
van Nederland.

Aletta Jacobs gaat in Londen in een
ziekenhuis voor vrouwen werken.
Daar ontmoet ze de eerste Engelse
dokter die een eigen kliniek voor
vrouwen heeft opgericht.

In Engeland zijn in deze tijd veel
vrouwen die strijden voor
vrouwenkiesrecht.

Als Aletta Jacobs terug is in Nederland begint ze in Amsterdam een eigen kliniek voor vrouwen en kinderen. Ze heeft een gratis spreekuur voor arme vrouwen.



Krotwoning in Amsterdam
rond 1890

Het krijgen van veel kinderen, de enorme armoede en slechte leefomstandigheden zijn een veel te zware belasting voor de meeste van deze vrouwen.



Ze geeft speciaal voorlichting over geboortebeperking.

Aletta Jacobs probeert zich in 1883 verkiesbaar te stellen in Amsterdam maar krijgt 'nee' te horen. Alleen mannen mogen kiezen en gekozen worden.

Aletta Jacobs is van 1903 tot 1919 president van de Vereeniging van Vrouwenkiesrecht. In 1919 wordt het kiesrecht voor vrouwen vastgelegd in de Grondwet.



Aletta Jacobs in het midden met bord in de 1914: demonstratie voor vrouwenkiesrecht.



Poster voor vrouwenkiesrecht



Aletta Jacobs met vriendinnen in de 1922: de eerste verkiezingen waarop vrouwen mogen stemmen.